

**Voorstel tot beslissing van raadslid Hannelore Vanhoenacker: Wie 'verdient' een straat?**

**Voorstel tot beslissing**

**Indiener(s):**

HanneloreVanhoenacker

**Gericht aan:**

Tiene\_Castelein

**Tijdstip van indienen:**

13 november 2019 19:57

**Toelichting:**

De wereld staat niet stil en elke dag wordt geschiedenis gemaakt. Onderzoek en studie verdiepen het inzicht in historische feiten. Wat gisteren ok was, is het vandaag niet per se meer. Recent is dat het geval met het verzet tijdens WOII. Net als de collaboratie is ook het behandelen van 'het verzet' een delicaat thema, omdat persoonlijke en familiale gevoeligheden onvermijdelijk aangeraakt worden. Toch mag dit niet beletten te proberen de waarheid recht te doen. Wij willen dit voorstel dan ook in alle sereniteit doen en geen polemiek creëren.

In Kortrijk hebben we nog altijd een Cyriel Verschaevestraat. Het is ongepast dat in Kortrijk een nazicollaborateur nog altijd geëerd wordt met een straatnaam. Jullie zullen onmiddellijk aanhalen, wie gaf die naam? De toenmalige CVP gaf die namen toen vooral met een literair motief, zoals de omliggende straten André Demedts, Edward Vermeulen en in Heule Stijn Streuvels.

Maar Marc Reynebeau verklaart in De Standaard van 2/11/2019 nog hoe dit kwam.

“Bovendien groeide vanaf de jaren zestig in het almaar rijkere Vlaanderen een drang naar autonomie, die een legitimatie zocht in een ‘uitgezuiverd’ verleden. Het patriottisme en het verzet paste daar allerminst in. De collaboratie mocht dan wel ‘helden’ leveren. Uit die tijd stammen de nu betwistte straten die zijn genoemd naar nazicollaborateur Cyriel Verschaeve, vaak in nieuwe verkavelingswijken die precies die groeiende Vlaamse welvaart symboliseerden.”

Wij vinden dat de toenmalige CVP-lieden niet goed nadachten bij de keuze en slaan dus ook een mea culpa. Maar zoals aangehaald, de geschiedenis staat niet stil. Het is aan ons om in onze tijd correct te handelen.

In 2017 veranderde Lanaken zijn Cyriel Verschaevestraat nog in de Anne Frankstraat en dus resten er maar twee gemeenten meer in Vlaanderen met die beladen straatnaam, Kortrijk en Puurs. Laten we dit rechtzetten.

Wij hebben een voorstel. De Kortrijkse man, Evarist De Geyter, van wie een paar jaar geleden het dagboek 'Spionnen voor het vaderland' verscheen en dat door de Kortrijkse Erfgoedcel en de toeristische dienst ruim gepromoot werd.

Daarom het voorstel om de Cyriel Verschaevestraat in te ruilen voor de Evarist De Geyterstraat in Kortrijk.